

UITNODIGING

Na het onvermijdelijke uitstel van de Clusiuslezingen van 18 maart 2020, kijkt het bestuur van de Clusiusstichting weer vooruit. Ondanks alle beperkingen hebben de bestuursleden niet stilgezeten. We pogen in 2022 dit evenement vol lezingen – fysiek en/of online – mogelijk te maken, en het mooie programma over *The Japanese Footprint of Siebold in the Netherlands* alsnog aan u te presenteren.



Afbeelding van Georg Oellinger (1553)

We hebben inmiddels meer plannen. Door een samenwerking met de Vrienden van de Leidse Hortus aan te gaan, willen wij dit jaar met hen een serie avondlezingen organiseren. De eerste zal – online – op maandagavond 17 mei aanstaande om 20.00 uur plaatsvinden. Clusiushoogleraar Tinde van Andel zal dan een lezing presenteren met als titel *Hoe zagen tomaten eruit in de 16de eeuw en waar smaakten ze naar?*

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij deze en volgende lezingen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Gerda van Uffelen, g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl U ontvangt dan een e-mail met de link via welke u de lezing kunt bijwonen.

Met vriendelijke groeten,
Gerda van Uffelen – *Secretaris van de Clusiusstichting*
www.clusiusstichting.nl

Wij beschikken over uw e-mailadres vanwege de organisatie van de Clusiuslezingen afgelopen jaar. Hopelijk vindt u het fijn weer van ons te horen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u zich per e-mail afmelden van onze verzendlijst.